

*Degene die ik liefheb verlaat ik,
om degene die ik liefhad terug te vinden.*

Het maakt ons stil en verdrietig u het overlijden te melden van

MEVROUW

Adrienne Boelens

Weduwe van de heer Omer De Buck († 2006)

Geboren te Oosteeklo op 28 november 1931
en overleden te Bassevelde in het WZC St.-Bernardus op 20 oktober 2023.

Gesterkt door de gebeden van de Heilige kerk.

Zij is de ma en mémé van :

Ronny De Buck(†),
Dominique De Buck,
Christophe en Charlotte De Buck-Vyncke en kinderen,
Krist'l en Sven De Buck-Wasen en kinderen,
Femke en Jimmy De Buck-Gysels en kinderen,

Annie De Buck(†),

Eric De Buck(†),

Carine en Prudent De Buck-De Meester,
Frédérique en Ann De Wever-Berièrre en kinderen,

Geert en Ann De Buck-de Vuysdere,
Guillaume De Buck,
Mathias De Buck.

Delen ook mee in hun rouw : haar zus, schoonzussen, neven en nichten.

De families Boelens, De Buck, Van De Woestijne en Van Hyfte.

Onze oprechte dank aan haar huisartsen, familiezorg, de directie,
verplegend personeel en de vrijwilligers van het WZC St.-Bernardus te Bassevelde.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Adrienne, aan haar urne,
in de aula van het rouwcentrum Scheir te Zelzate, Michel Gillemansstraat 3

op VRIJDAG 27 OKTOBER 2023 om 14.000 uur.

Waarna haar urne zal worden begraven bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Bassevelde.

U kan Adrienne nog een laatste groet brengen in het funerarium 'De Witte Eik' te Oosteeklo,
Oosteeklodorp 17 op woensdag en donderdag van 16 uur tot 18 uur.

Rouwadres : Familie Boelens-De Buck
p.a. Uitvaartverzorging De Wyn,
Oosteeklodorp 17, 9968 Oosteeklo

