

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

Johannes 11:25



Met verdriet en dankbaarheid nemen we afscheid van
mevrouw

Anna De Mynck

weduwe van de heer Marcel Van de Velde (†2001).

Geboren te Lembeke op 18 oktober 1928 en overleden
te Kaprijke in het WZC St.-Vincentius op 2 september 2022.

Lid van OKRA Oosteeklo.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Anna
tijdens de Christelijke uitvaartliturgie in de parochiekerk van Oosteeklo
op vrijdag 9 september 2022 om 11 uur
gevolgd door de bijzetting op de plaatselijke begraafplaats.

Gelegenheid tot groeten en condoleren achteraan in de kerk vanaf 10.30 uur.

U kan Anna een laatste groet brengen in het funerarium 'De Witte Eik' te Oosteeklo,
Oosteeklodorp 17, op dinsdag, woensdag en donderdag van 18 tot 19 uur.

U kan online condoleren: uitvaartverzorgingdewyn.be

Rouwadres: Fam. Van de Velde,
p.a. Uitvaartverzorging De Wyn, Oosteeklodorp 17, 9968 Oosteeklo

Daniël en Mattie Van de Velde-Bouman, Nicole (†) Boelens,
Roger (†) en Christianna Van de Velde-Everaert,

haar kinderen,

Evelien Van de Velde

haar kleindochter,

Arsène (†) en Elza (†) De Muynck-Rodts en familie,
Medard (†) en Anna (†) De Muynck-De Rocker en familie,
Julien De Muynck (†),
Cyriel De Muynck (†),
André (†) en Suzanne (†) De Muynck-Minnebo en familie,
Roger en Lucrece De Muynck-Van Acker en familie,

haar broer, schoonzus, neven en nichten.

De families De Muynck, Van de Velde, De Jaeger en Scheir.

Onze oprechte dank aan het voltallig personeel van het WZC St.-Vincentius te Kaprijke.
Dank aan haar huisarts Dokter Baekelandt,
thuisverpleging Danny Rabaeyns en team,
kinesiste Ilse De Smul,
vrienden en bureu.

Noch bloemen, noch kransen