



Degene die ik liefheb verlaat ik,
om degene die ik liefhad terug te vinden.

Het maakt ons stil en verdrietig
u het overlijden te melden van
mevrouw

Mariette De Roo

weduwe van de heer Iréné Hertleer (†2019).

Geboren te Ertvelde op 19 mei 1941
en rustig overleden, omringd door haar gezin,
in het UZ Gent op 21 mei 2022.

Gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met
ons afscheid te nemen van Mariette tijdens de
uitvaartliturgie in de parochiekerk te Oosteeklo
op **zaterdag 28 mei om 11 uur**,
waarna wij haar bijzetten bij haar echtgenoot op de
begraafplaats te Oosteeklo.

Gelegenheid tot groeten en condoleren achteraan in
de kerk vanaf 10.30 uur.

U kan Mariette een laatste groet brengen in het
funerarium “De Witte Eik” Oosteeklodorp 17 te
Oosteeklo, dinsdag, woensdag en vrijdag van 17 tot
19u op donderdag van 11 tot 12u.

Zij is de ma en meme van:

Caroline Hertleer (†),
Joeri en Mieke Van Tomme-Boelaert,
Bo en Ibe,
Dennis en Leen De Decker-Boelaert,
Rune en Wout,
Tom en Nele Van Hecke-Boelaert,
Mats, Casper (†) en Ine,
Martine Hertleer,
Ruben en Silke De Bruycker-Room,
Niels en Elke De Bruycker-Ledegen,
Marc en Saskia De Sutter-Hertleer,
Alexandra De Sutter,
Maxime De Sutter en vriendin Julia,
Margaux De Sutter,
Marie-Sophie De Sutter.

Delen ook mee in hun rouw: haar zus, schoonzus,
schoonbroer, neven en nichten.

De families De Roo, Hertleer, Van Hoecke
en Van de Veire.

Met dank aan haar huisdokter, thuisverpleging Danny
Rabaey, de dokters en het verplegend personeel van
het UZ Gent.

Rouwadres: fam. Hertleer-De Roo
p.a. Uitvaartverzorging De Wyn,
Oosteeklodorp 17, 9968 Oosteeklo