

Zo sterk en geen kracht meer,  
zo'n wil en geen macht meer.

De heer

*Laurent Van Laere*

weduwnaar van mevrouw Denise Verhovert (†2014)

Geboren te Oosteeklo op 9 juli 1923 en  
overleden te Ertvelde in het WZC Ten Oudevoorde op 26 januari 2022.

De afscheidsplichtigheid zal in besloten familiekring plaatsvinden  
in de aula 'De Witte eik' te Oosteeklo.

Laurent zijn as zal verstrooid worden op het kerkhof Engelenhof te Ertvelde.

Hij was de vader van:

Ronny Van Laere(†2018) en partner Elly Leidner,

de broer en schoonbroer van:

Georges(†) en Laura(†) Willems-Van Laere,  
Andre(†) en Monique(†) Van Laere-Stadeus,

de oom van:

Robert en Christine Bekaert-Willems, kinderen en kleinkinderen,  
Frank en Katrien Jolie-Willems, kinderen en kleinkinderen.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Willems, de directie en het voltallig personeel van het WZC Ten  
Oudevoorde te Ertvelde

Er is ook mogelijkheid om online te condoleren [www.uitvaartverzorgingdewyn.be](http://www.uitvaartverzorgingdewyn.be)

Rouwadres: fam. Van Laere-Verhovert, p.a. Uitvaartverzorging De Wyn, Oosteeklodorp 17, 9968 Oosteeklo

'n Beetje  
Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op een keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

*Toon Hermans*



*Laurent Van Laere*

°09/07/1923  
+26/01/2022