

Hij was een gelukkig en tevreden mens.

Hij hield van het leven en ook van ons.

†

Met verdriet en dankbaarheid nemen wij afscheid van
de heer

André Neyt

echtgenoot van mevrouw Ardi Fournier.

Geboren te Ertvelde op 13 mei 1933 en overleden thuis te Oosteeklo,
omringd door zijn geliefden op 11 februari 2021

*De afscheidsplichtigheid in de kerk van Oosteeklo
zal door de huidige maatregelen doorgaan in intieme familiekring.*

De urne zal ingezet worden in de urnenkelder op de begraafplaats van Oosteeklo.

U kan André een laatste groet brengen in het funerarium 'De Witte Eik' te Oosteeklo, Oosteeklodorp 17,
op zondag van 10 tot 12 uur, op maandag en dinsdag van 16 tot 18 uur.

Hij is de echtgenoot van:

Ardi Fournier,

de pa en pépé boomgaard van:

Joris en Ria Neyt-Vereecke,

Kevin en Evy Neyt-Van Laere,

Johan en Bernadette Neyt-Batsleer,

Sara en Karel Neyt-Deblaere,

Jules, Oskar, Leon en Briek,

Joselien Neyt,

Brecht Neyt,

herinnerd aan wie hem op de wereld bracht:

Maurice† en Martha† Neyt-De Zutter,

de broer en schoonbroer van:

Roger en Lucrèce Neyt-Willems.

Delen ook mee in hun rouw: zijn neven en nichten.

De families Neyt, Fournier, De Zutter en D'hooge.

Met dank aan dokter Baekelandt, de thuisverpleger Koen Rabaey.

Rouwadres: fam. Neyt-Fournier, p.a. Uitvaartverzorging De Wyn, Oosteeklodorp 17, 9968 Oosteeklo



En als ik doodga...
En als ik doodga, huil maar niet
Ik ben niet echt weg, moet je weten,
't is maar een lichaam die ik achterliet
Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.
Bram Vermeulen